

# De Duitse Vrijmetselarij en het Nationaal-Socialisme

03/04/2005

## 6. Besluit.

Een laatste vraag die ik mij bij dat alles stel is: kan een dergelijke ontwikkeling zich nu nog voordoen, in België bv. ? En hoe zou daar dan tegen gereageerd kunnen worden.

Vaak wordt gesteld dat de Vrijmetselarij 'the centre of union' moet zijn, een plaats waar allerlei mensen elkaar kunnen ontmoeten los van hun plaats of functie in de wereld. Dat houdt uiteraard in dat er binnen de loge de meest uiteenlopende politieke denkbeelden aanwezig zullen zijn, gaande van extreem-links tot extreem-rechts en vooral alles wat daartussen ligt. Potentieel bestaat het gevaar dat een grotere groep naar het ene of andere extreem opschuift dus wel degelijk. Maar mijns inziens ligt het voor de hand – ook al is dat niet te bewijzen – dat een dergelijke verschuiving enkel onder invloed van aan de vrijmetselarij externe gebeurtenissen, een veranderende historische context, zal kunnen gebeuren.

Hoe de geschiedenis zal evolueren weet uiteraard niemand. Maar moesten zich in Europa opnieuw gebeurtenissen voordoen die van verre of van nabij lijken op wat er in Duitsland sinds het einde van de jaren twintig gebeurde, dan kan ik mij best indenken dat er in een eerste stadium wordt afgewacht, de kat uit de boom wordt gekeken, zeker door die takken van de vrijmetselarij die het verbod op politieke en religieuze discussies ernstig genomen hebben. Maar mijn persoonlijke mening is dat die houding slechts tijdelijk kan zijn, en dat uiteindelijk zal moeten worden overgegaan tot het doven van de lichten.

De cruciale vraag is: de vrijmetselarij eerbiedigt de wetten van het land waar zij werkt, akkoord. Maar wat als een regime, een wetgeving misdadig wordt? Vanaf welk ogenblik kan men dat vaststellen? Vanaf welk ogenblik hadden de Duitse broeders kunnen en moeten weten dat zij inderdaad met een crimineel regime te doen hadden? Het is niet zo eenvoudig uit te maken, en wellicht is het een zaak voor eenieders individuele geweten.

Laat mij alleen besluiten met de woorden van een vroegere voorzittend meester van de Duitse studieloge Quatuor Coronati, Jürgen Luckas, die hij uitsprak n.a.v. de stichting van een studieafdeling in Leipzig:

“Deutschland den Deutschen – Ausländer raus! hört man schon wieder. Deutsche Logen für deutsche Männer! darf es nie wieder geben.

Beides ist eines Freimaurers unwürdig und muss unseren Widerspruch fordern, wenn wir mit Überzeugung am Tempelbau der Menschheit arbeiten und die rituelle Ermahnung (im AfuAM-Ritual I) des Meisters vor Schliessung der Loge entnehmen. ....wehret dem Unrecht, wo es sich zeigt.”